

Jakob van Wielink



Parochiaan Jakob van Wielink is, zoals hij het zelf noemt, 'ongeneeslijk katholiek'. Samen met zijn goede vriend Henk Rothuizen schreef hij het boek 'De Achtste Dag', een boek over betekenis geven aan Jezus in je leven.

Waar gaat het boek over?

"We verkennen in acht dagen de aspecten van het leven: verwekking, geboorte, hechting, vreugdevolle verbinding, verlies, verlatenheid, teleurstelling en verrijzenis. Heel ons levenspad als mens. We nemen je mee in onze eigen ervaringen en de rol die Jezus daarin speelt. We stellen uitdagende vragen om je leven onder de loep te nemen en met anderen in gesprek te gaan."

Wat betekent Jezus voor jou?

"Heel veel. In mijn jeugd keek ik geregeld naar programma's van de EO. Daarin ging het over het opbouwen van een relatie met Jezus, maar ik

Maar verzet lost niets op. Ook ik vroeg me in pijnlijke levensfasen af welke betekenis Jezus hierin voor mij heeft. Hij ging als mens ook door rouw en diepe angst. Het leven is nu eenmaal niet alleen vrolijk. Maar als je je ervoor open stelt, kun je juist als het moeilijk is Jezus ervaren. En daardoor groeien, opstaan, je ware identiteit vinden. Voor mij is Jezus een leraar, een inspirator en geleidelijk aan een echte vriend geworden."

Maar ook je medemensen zijn belangrijk, lees ik in je boek.

"Natuurlijk, zeker! Ik ontdekte dat heling van pijn en wonden alleen lukt in de ontmoeting met je medemens, waarin je beiden oefent om je kwetsbaarheid te laten zien. Dán ontmoet je ook Jezus. De emotionele verbindingen met anderen zijn wezenlijk. En het vraagt moed om die aan te gaan."

En hoe zie je onze kerk daarbij?

"Als een kostbaar 'vervoermiddel' dat zicht geeft op Jezus. Ik denk daarbij aan wat mijn moeder vroeger zei: volg de kerk en luister naar je innerlijke stem."

– Brigitte van Dam

"Ik ontdekte dat heling van pijn alleen lukt in de ontmoeting met je medemens"

begreep pas veel later wat dat betekent. Het gaat erom dat je Jezus leert ervaren als metgezel in je leven. Als iemand met wie je, bij wijze van spreken zoals wij nu, een kop koffie drinkt en spreekt over wat je op je hart hebt."

Jezus als iemand die je problemen oplost?

"Nee, Hij staat naast je in elke situatie van je leven. Onze primaire reactie bij pijn en teleurstelling is verzet, we willen die niet.